

SỐ 1688

**KINH MẬT TÍCH LỰC SĨ ĐẠI
QUYỀN THẦN VƯƠNG KÊ
TỤNG**

Sa Môn Trí Xương, trụ trì chùa Cổ Biên Long Hoa thuật

Từng nghe Cù Đàm giảng dạy, rộng lợi hàm sanh. Tổ sư các đời, kinh phân ba khoa: Tự phần, Chánh tông phần, Lưu thông phần. Kinh Uế Tích Kim Cang Thuyết Thần Thông Đại Mãn Đà La Ni Pháp Thuật Linh Yếu Môn do Tam Tạng Sa-môn Vô Năng Thắng nước Bắc Thiên Trúc cùng với Tam Tạng Sa-môn A Chất Đạt Tán đồng dịch hai kinh. Cùng quyển mà thiếu phần Lưu thông. Đã nhập vào Đại Tạng kinh, hộp chữ Y, quyển thứ nhất. Đức Như lai ở nơi đài Niết bàn nằm nghiêng hông trái, hoá hiện Uế Tích Minh Vương ba đầu tám tay, hàng phục Loa Kế Phạm Vương, thuyết chú, vạch thư phù bốn đại bảo ấn, bốn mươi hai đạo kết, năm ngón tay ấn khế, rộng lợi hữu tình. Trải các đời đến nay, người trì chú, hành pháp Tăng tục rất nhiều, nhưng chưa thông suốt, chỉ tín thọ phụng hành bản dịch của hai sư cùng dịch trước đây. đời Hậu Tống, Tăng Kê, Sa-môn Trí Bản đem kinh này duyệt lại, đối chiếu đính chính, sửa định, bổ khuyết phần lưu thông, đề tên là Phật Nhập Niết Bàn Hiện Thân Thần Vương Đảnh Quang Hoa Phật Thuyết Đại Phương Quảng Đại Viên Mãn Đại Chánh Biến Tri Thần Thông Đạo lực Đà La Ni Kinh. Nay trong kinh này nói Đại Quyền Thần Vương hàng phục Loa Kế Phạm Vương. Kế đến trụ thế Phạm Vương thừa thỉnh. Lại hiện ra tướng phần nộ ba đầu tám tay, cầm giữ binh khí, không khác

trước. Bốn vương tịch định, lìa vọng tâm, vọng tưởng. Kế hóa vương, vua hóa hiện từ bốn vương, vẽ ra ba đầu tám tay. Tướng nghi Hóa Phật trên đảnh, vạch bốn đại bảo ấn thứ; bốn mươi hai linh phù chỉ kết, tức dùng ngón tay kết thành linh phù, năm ấn khế thủy đều giao cho. Loa Kế Phạm Vương lãnh giữ phụng hành. Lúc bấy giờ Hóa Phật xoa đảnh. Thọ ký cho Loa Kế Phạm Vương, gọi là Thanh Tịnh Quang Minh Như Lai. Rồi ở đây hóa vương lại ẩn nhập vào trong thân bốn vương. Bốn vương ánh sáng tử kim ẩn mất, nhập và kim quan. Sau khi trà tỳ, đều phân xá lợi, kính trọng phụng hành. Chú, phù, ấn, ngử chỉ ấn khế, ấn khế do năm ngón tay kết thành, đã ở trong hai kinh, hộp chữ Y trước. Nay trong kinh này không thuật lại điều đã nói ở trước. Trong bốn chú khuyết chín chữ chú, câu kế tiếp lại thêm vào. Nay Đại sư Quảng Phước, Tăng Lục Quảng Chủ Bát, quy mạng Tam bảo, chuyên tâm nghiên tầm nội điển, tập thành kệ tụng, bổ khuyết phần lưu thông. Cũng gọi là: Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương Kinh. Truyền bá, thực hành rộng khắp. Sau có người trì chú, thực hành pháp, hiểu rõ ý chỉ trước sau. Hiểu rõ mà hành trì, lợi mình lợi người, phước báo không cùng, công đức tập thành này, trên báo đáp ân Phật. Chúc Thánh nhân thọ mạng. Mong nguyện Phật nức sáng thêm, Pháp Luân chuyển mãi.

Kệ Tụng Kinh Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương

Nguyên Đại Sư Quảng Phước, Tăng Lục Quảng Chủ Bát tuyển tập

Quy mạng tối thượng thừa

Nương kinh vào lưu thông

Nguyện cùng các chúng sanh

Đồng chứng trong quang minh

Phước rộng tâm không lo

Thân huyền, bốn sanh ra

Nhỏ học tập kinh sách

Quên mất lý Chơn như

Để tâm nơi giáo điển

Sớm tối ngẫm ý kinh

Tâm mê chưa hiểu được

Niệm niệm nhờ huân tu

Không lúc nào gián đoạn

Nếu chẳng hồi rớt ráo

Ánh sáng bốn đại quy

Bao giờ được gặp lại

Nay gặp đấng Đại Giác
Rộng mở môn phương tiện
Khắc gỗ diễn Phạm thư
Truyền khắp chẳng toàn vẹn
Ngập ngừng chưa đi đến
Gần xa tám phần đủ
Đều là thần giúp khắp
Giác hoàng sức từ bi
Tuy rõ lý chơn không
Muôn hạnh chưa từng xong
Chư Phật ba đời nói
Nhi-lai, một việc lớn
Đều từ chúng sanh khởi
Chúng sanh không tham sân
Chư Phật do đâu nói
Quyền biến thật hóa kia
Sơ sanh đến Niết-bàn
Trong quan vàng quách bạc
Trời người, bốn chúng khóc
Ác thần vương Loa Kế
Dựng một nước cất nấu
Chúng sanh bị ăn nuốt
Phật ta lại ra đời
Vua tám tay đen xanh
Tay cầm tám binh khí
Quý kia bèn quy y
Chúng sanh khởi gặp khó
Đấng Giác từ bi lớn
Thọ ký cho ác ma
Thần tá cùng quyến thuộc
Nhiều kiếp cõi thanh tịnh
Khắp nơi được tỉnh ngộ
Quyền hoá thật phần nộ
Gặp giết cõi liên tạng
Trọn không khởi niệm ác
Là cửa từ bi Phật
Trì niệm chẳng luống không
Nương kinh đạt tu hành

Đã thấy bờ Chơn như
 Chỉ cầu việc thế gian
 Không gì không toại ý
 Nếu người không chí thành
 Nhọc sức khó lòng được
 Ngu si khuyển trí cao
 Chẳng phải lời dối trá
 Nếu kẻ không nói thật
 Nguyên vào ngục đánh cầu
 Bốn mươi hai đạo mật
 Bốn dấu triện báu lớn
 Ý Đại Quyền Kim-cang
 Sáu ấn trên ngón tay
 Không được cong lãn lộn
 Tôi nay nói ý kinh
 Mật pháp tại thế gian
 Hộ giáo, hộ quân vương
 Vị lai, đời Di Lặc
 Thời chánh, tượng, mật pháp
 Theo loại, một thể ra
 Bổn trí hóa Hậu trí
 Hoá Phật nói mật ngữ
 Đại Quyền hóa vua kế
 Vua kế từ bí viết
 Nguyên được nghĩa trong kinh
 Hết thấy chúng sanh ngộ
 Sớm tối siêng tham lễ
 Niệm niệm lớn không dứt
 Xem xét Đại Hoa Nghiêm
 Không suy tìm nghĩa lý
 Tỳ kheo Hải Tràng hỏi
 Mới hiểu ý Năng Nhơn
 Phật mở thừa tối thượng
 Mọi người khá vào hết
 In kinh thí khắp nơi
 Đại Giác vốn không nói
 Niệm niệm giúp tùy loại
 Thân, miệng và ý nghiệp

Không lúc nào lười chán
Lời thô, ý vụng về
Không hay dám hạ bút
Không mê lý Chơn như
Mạt pháp một vạn năm
Tam Bảo ấn chứng không thêm bớt
Bát Bộ uy nghiêm thường gia hộ.
Con cháu Cam Giá, dòng Sát để thanh tịnh
Vì đại nhân duyên, mạt pháp hay truyền dạy
Bờ sông Bạt Đề, nơi Song thọ tịch diệt
Bát Bộ áo nã, Phạm Thiên vật vã than
Vua chúa các nước cùng lúc đến chỗ Phật
Đám ngực, té khụy, nghẹn ngào, kêu khóc lễ
Tiếng động ba cõi, ánh sáng nhật nguyệt tối
Mây sầu sương thấm, núi lở, đất rúng nứt
Chim chóc kêu buồn, cỏ cây héo úa khô
Sông suối khô cạn, biển cả dậy ba đào
Vật loại muôn loài, hết thảy mặc áo tang
La Hán, Ứng Chơn, không hiểu lý chơn đế
Bồ đề tát đỏa thấu đạt lẽ biến hóa
Rõ biết vô thường, an định như hư không
Không sanh không diệt trong nhuận sanh lưu hoặc
Mười hai nhân duyên sanh, lá rụng mới kiến tích
Hàm linh xuân động, vốn có tánh thành Phật
Chư Thiên ba cõi trước đến cúng Niết-bàn
Các bậc Đế vương buồn thương tiếc Như lai
Loa Kế khinh miệt, thương lượng sai tiên lấy
Chư Thiên bèn sai Đại Lực Chú tiên lấy
Mỗi cầm chày báu thu nhiếp ma vương đi
Vừa ngửi mùi hôi lan tỏa khắp trong cung
Không cách bắt về chư Thiên đến lễ trước
Nguyện Phật từ bi, từ bi thương nhận thọ
Ma quỷ gây hại, một phương ăn mạng sống
Cướp đoạt trình nữ, hưởng thọ vui dục lạc
Chứa xương như núi, mong Phật độ quy y
Như lai tịch diệt rồi, các vua than khóc
Cống cao ngã mạn, quỷ dữ không tin kính
Chư Thiên, tiên chúng bảy ngày không trở về

*Buồn thương rơi lệ đến lễ kim quan Phật
 Cha lành Năng nhân thuận thế về tịch diệt
 Chúng sanh tạo ác cảm lấy ma vương hiện
 Loa Kế gây khổ hại, ăn thịt chúng sanh
 Nguyên Phật từ bi bỏ vua chúng sanh tà
 Phật, căn bản trí, thường vui tịch quang rồi
 Hậu trí hoá hiện thành ba đầu tám tay
 Đầu cầm ấn báu, vòng lửa, hươ Kim cang
 Tay buộc linh kê, tám rồng quấn tay thân.*

(Một tay mặt: ấn Khai sơn; tay hai: chày Kim cang; tay ba: chuông báu; tay bốn: cái kích ấn báu).

- Một tay trái: đều nhiếp ấn; tay hai: vòng lửa; tay ba: buộc giây; tay bốn: kiếm báu.

*Chín mắt, ba mặt, kiếm bén, kích ấn báu
 Màu xanh, đen, lam, trên tóc đỏ dựng lên
 Kế Phật nói chú, hiện quang minh rực rỡ
 Vô lượng quỷ vương thấy đều kính lễ
 Tay đeo vòng báu, chân dè cỡi Diêm Phù
 Chân mặt in hư không, quần lụa quấn quanh
 Lửa trí thông suốt lấp đầy cõi hư không
 Đọc tụng, thọ trì quyết đến vị vô sanh
 Gia trì bốn chú, bốn mươi ba chữ cái
 Trong danh quang Như lai thân thuyết già-đà
 Pháp giới chúng sanh, Phạm vương cùng vô số
 Nghe thuyết Phạm âm, viên mãn đà-la-ni*

Trong chú trước thiếu chín chữ, câu chú nối thêm vào.

Án, Phất hồng quật duật, ma ha bát la, quật na hư, vãn chỉ vãn ê ma ni, vi cát vi, ma na tê. Án tạt cát la, ô thâm mộ hanh duật, hám hám hồng hồng bát bát tát ha.

Nay thêm vào câu chú: Án tạt cát la. Ê ma ni. Hồng hồng bát.

*Không niệm quán định quy y Tam Bảo rồi
 Kế phát Bồ đề không cầu quả Nhơn Thiên
 Nguyên các chúng sanh đồng chứng thừa vô thượng
 Khí tình hóa không, tự ma khiển, giáo tịnh
 “Hồng” trong mặt trăng khởi bốn tâm vô lượng
 Sáng chiếu hư không vô lượng chư Phật đến
 Bóng trong gương mát, bản thể thân vương hiện
 Tóc đỏ nhọn nghiêm, hoá thân chốn đoan nghiêm*

Ba vú chín mắt, tay cầm sáu kiện báu
Kiếp hoá thiêu đốt, an lành thế phần nộ
Hống quang gọi lại trí Phật một niệm đến
Rót, súc, rửa chân năm loại hương hoa đủ
Tạt hồng bang cùng trí cú không hai một
Tâm lắng đầu họng mười phương chư Phật đến
Cam lồ quán đảnh rót đầy bình quang minh
Thân miệng ý sạch, cuối cùng ta niệm Phật
Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Quyền Thần Vương Phật
(Mỗi danh hiệu niệm mười tiếng)
Niệm tụng bí chương, tâm miệng cùng tương ứng
Mười vạn, trăm vạn quyết chứng cõi Niết bàn
Đại Quyền thần vương sở hóa tâm trái hiện
Uy nghiêm rõ rõ, phi thiên, phi nhân lễ
Mây phóng hào quang mười phương thế giới biết
Vòng hoa lọng báu chư Thiên trở nhạc dâng
Phạm thiên trụ thế
Khải thỉnh lưu thông
Lúc ấy có Phạm vương tên Cứu Thế Chủ
Thống lĩnh Phạm chúng đến lễ kim quan Phật
Đại thần Kim Cang Thế Bất Hoại kính cáo
Chúng sanh gặp nạn Như lai từ bi hiện
Đại thần trình báo, cứu thế Phạm vương nghe
Ta từ kim quan thị hiện bầy mặt trời
Trời người khẩn thỉnh hàng phục quỷ Loa Kế
Dấy khởi bất thiện, xâm phạm đáng Từ bi
Thế Tôn bảo ta nói rõ bốn chúng biết
Không nói việc nhỏ sao sanh ra cõi trần
Phật thị hiện diệt, Bốn quả, chư Thiên ngờ
Dẫn thêm lưu thông, kinh văn đến chỗ lập
(Hóa cõi trước thành Tịnh độ
Chuyển thể phàm thành Thân Phật)
Hải hội bạn Thịnh văn, Duyên Giác, Bồ tát
Thiên long, Bát Bộ ngày đêm thường thủ hộ
Giới, Định, Tuệ, tu thành các việc trang nghiêm
Trước phát Bồ Đề, chúng A-nậu-đa-la

Pháp thân vô tướng, sanh diệt nói thế nào
 Ngu si, ám muội, tà kiến, phần nộ cãi
 Dâm dục hôn mê nhà lửa nghi thành khởi
 Thấu suốt Chơn như, bao giờ mới đến được
 Hoá Phật dẫn quang, khởi tuyên thuyết thân chú
 Cầu từ Sơ quả cho đến vị Như-lai
 Ngũ căn, Ngũ lực, Bồ-đề Tám Thánh đế
 Nhật, nguyệt bốn châu, há có lý đêm ngày
 Từ bi hỷ xả, khởi lục độ vạn hạnh
 Lãm đất rộng suốt, mau chứng cốt tủy Phật
 Thập địa, Tam hiền thành tựu không lìa thể
 Chúng sanh căn chậm thấy là thể thành Phật
 Như lai tuệ nhật chiếu khắp bờ pháp giới
 Quang minh sáng rõ, chúng sanh tham, sân, si
 Sanh thì thấy thường, chết thì thấy đoạn tuyệt
 Không thường, không đoạn, lẽ tuần hoàn đệ nhất
 Cứu thế Phạm vương, lãnh đạo chúng Phạm thiên
 Đi quanh kim quang, hướng Đại thần lễ bái
 Ta tự theo Phật du lịch trong mười phương
 Chày báu Kim cang chưa có bậc Đại Thánh
 Thần vương tuyên dụ, cứu thế Phạm vương nghe
 Ta từ Hậu trí chánh biến hóa hiện ra
 Gọi là Mậu Tích Lực Sĩ Đại Thần Vương
 Điều phục Loa Kế, hiển thị chúng sanh sau
 Ấn báu trấn tâm, bốn mươi hai linh tự
 Quét sạch yêu quái thấy về cõi Đông phương
 Loa Kế công cao nói Phật nhập diệt rồi
 Sanh diệt Vô tướng, duyên đều thuận tịch tịnh
 Trí lực Thiện Thệ, ta thật khó sánh cùng
 Thần lực Bồ-tát, La-hán đất móng tay
 Thế Tôn không cần nghĩ, tự đất đại địa
 Ma-vương riêng nghĩ thân thông là bậc nhất
 Như-lai duyên đủ, thị hiện tướng nhập diệt
 Ma-vương kiêu mạn không lễ kính Như-lai
 Phá hang ổ chúng, thu về hai bộ kia
 Khiến hoàn thân quan, Trời người hết phiền
 Chư Thiên, bốn chúng trong lòng vui trọn vẹn
 Cung điện ma vương thấy đều đổ ngã nghiêng

Dân ma, đảng ác cùng đánh nhau dữ dội
Hoặc là hai Tiên thân thông khởi như cũ
Ma vương thương nghị Như-lai lại xuất thế
Hoặc là hai Tiên hoại cảnh giới ta đi
Nghĩ thần lực ta không thể biết đến được
Hai mắt rơi lệ, sớm, chiều tai họa sanh
Hóa Phật đánh quang trong miệng tụng già-đà
Quang minh soi sáng cõi thế giới vi trần
Cung điện quỷ vương ba cõi đen như mực
Không dám trái nghịch nhiếp lấy các chúng sanh
Kêu được tám thức Loa Kế không tại thế
Quần thân, đồ đảng trên đất dân dẫy
Tiêu diệt dấu dơ chúng ma thấy quy y
Chỉ mong từ bi lưu thân tàn của tôi.
(Hai bộ chú Tiên mỗi bộ hoàn lại sức thần thông)
Phiền muộn, bất tỉnh, trốn sống không đường chạy
Hồn phi phách tán, mở miệng nói chẳng được
Hai bộ chú Tiên đều hoàn sức thần thông
Chiêm ngưỡng Đại Thần, ngày nay được về lại
Đại thần rửa mắt, chao ôi Loa Kế quý!
Ngu si vô cùng, ngã mạn mê dục lạc
Tâm ác không sửa, xâm phạm đáng Từ bi
Ngươi nên mau hối, bỏ tà về nẻo chánh
Tâm ngươi không hối, sớm phải cầu sám trừ
Toàn tánh mạng ngươi, hãy chiêm lễ Niết-bàn
Người ở đời trước, mạnh thí tuệ chúng sanh
Phước hết, vui đủ đoạ vào ngục Nê-lê
Tâm nghiệp không thiện tạo tội như núi cao
Trăm ngàn đồ đảng tụ tập ở một chỗ
Trăm ngàn vạn người mỗi ngày thọ tai ương
Mỗi người tự có tám thức, bốn rấn theo
Sáu tình chấp giữ, khởi niệm ác không thương
Chiêu dụ quần sanh, tám mươi tám bức bách
Trăm phiền não lôi kéo, thêm hai mươi ác
Trong mười hai thời, từ đây dẫy tai ương
Đồ đảng hung ác, Thiên ma làm quyến thuộc
Dẫn dụ chúng sanh, buộc vào đồ đảng ma
Khiến vạn người gặp tai ương chịu giết hại

Chỉ còn bốn đại, ngũ uẩn, sáu căn chủ
 Ý thức không rõ, năm căn thường uyển chuyển
 Sáu trần sắc pháp, bảy lậu, tám cấu động
 Chín kiết, mười triền, mười hai bị dẫn trôi
 Hai mươi lăm hữu, trăm tám phiền não sanh
 Tám vạn trần lao, hồi tâm chuyển tức thời
 Tám thức chuyển biến, thẳng đến đường giải thoát
 Ngũ uẩn bất động liền chứng thân Pháp vương
 Trăm hoặc điên đảo chóng trừ, chứng trăm pháp
 Trăm hai mươi ác chuyển làm quả công đức
 Tám vạn bốn ngàn chuyển thành tướng quang minh
 Điều tâm người tạo chẳng phải từ ngoài đến
 Trời xanh không vật, mây đen quạt dấy lên
 Hốt nhiên mây tan, nhật nguyệt tròn sáng soi
 Mây đen mù mịt không tìm từ bên ngoài
 Là một tâm người vốn tự mê tròn chánh
 Lúc ngộ đương thể không tổn cái lý này
 Xoay niệm ác người, bèn về lên đường chính
 Mưa báu, cung điện, vòng hoa thấy hiển dăng
 Như lai pháp giới, Bồ tát, Bốn quả Tăng
 Trời, Rồng, Phạm vương thấy nhập châu vô vi
 Loa Kế Phạm vương bèn hướng Đại Thần lễ
 Hai mắt lệ rơi, năm vóc sát đất thưa
 Sám hối lỗi không chánh lý tạo từ trước
 Điều phát tiếng nói Nam mô lễ Thích Ca
 Loa Kế Vương ở chỗ hai Tiên xin sám hối
 Hai bộ chú Tiên, mỗi hoàn sức thần thông
 Nghiễm nhiên như cũ đứng vây quanh Thần vương
 Loa Kế dẫn chúng phát lồ cầu sám hối
 Bạch rằng: “Thánh giả, thương niệm, thôi sanh nghi
 Loa Kế mới bảo: Thiện lai, Đại tiên biết!
 Tôi xưa tập học nghiệp ác, nhân duyên đến
 Mạnh mẽ phạm vật, tổn mạng chúng sanh khác
 Nay được giáo hoá, tôi xin đầu mặt lễ
 Cung điện Ma vương khởi làm Phật sự lớn
 Đất Trời quang tạnh, nhật nguyệt thêm sáng rõ
 Hân hoan bay chạy đến nhiều thể kim quan
 Song thọ biến trắng, cúi mình tiếp chân lễ

Đại Quyên thân vương lãnh các ma, kế quỷ
 Đại Thân, đồ đảng cùng chiêm lễ hai Tiên
 Bốn chúng Phật hội, Bát bộ các Thiên Tiên
 Đều cung kính thưa đồng thanh nói kệ lễ.
 Các thứ vọng tưởng do vô minh kia khởi
 Tạo tác huyễn hoặc, ma vương làm quyến thuộc
 Như lai chỉ dạy, không vào đường ma quỷ
 Phò tông lập giáo vĩnh viễn không đổi ý
 Vàng ròng từ mỏ, bị vô minh che đậy
 Dầu ở trong bột, vĩnh viễn khó rút ra
 Quặng dầu phân biệt bột trắng, vàng ròng đỏ
 Bỏ tà về chánh, vàng, trắng không hai loại
 Pháp giới thông hóa, ba cõi bốn loài sanh
 Chỉ tâm phát khởi không tìm ở chỗ khác
 Trước ngộ minh sư, không vào đường tà vạy
 Nay gặp Đại Giác, khởi vào ngục luân hồi
 Vàng ròng làm thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân
 Tánh vàng chẳng đổi: Bồn, châu, thoa xuyên thủy
 Muôn vật ngàn khác, bản tánh rất phân minh
 Vàng chảy tánh định, chơn không dùng tự tại
 Bốn ma chướng ngại Như lai khởi từ bi
 Ma ha Cát Thứ Đại Quyên phần nộ hiện
 Quan Âm Đại Trí, Mã Hạng vua chủ ngục
 Không xả cửa môn, đến cứu khổ chúng sanh
 Cửa bi tâm mở, trí vô vi cứu thế
 Mây từ trái khắp, che thai, noãn, thấp, hoá
 Tà kiến hiểm độc không vào nẻo Bồ đề
 Quyền quý cùng lên, thấy về chốn cứu cánh
 Thân vương nghe kệ, tám tay cùng lay động
 Chín mắt quay tròn, đứng gơ chân phải đè
 Lửa trí vuông tròn, kim quan lửa tía phát
 Hoại tan huyễn thuật, tiêu diệt quỷ Loa Kế
 Công năng Bí chương rộng thí đời mạt pháp
 Mười thiện mới vào, ác khẩu tụng xú uế
 Mười phương chư Phật nghe tụng âm thần chú
 Thọ ký ghi đương lai thẳng đến cõi vô thuyết
 Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm Kim cang tạng
 Bồ đề tát đỏa Xá-lợi ngộ sanh không

*Mục Liên, Ca Diếp, bạn ứng chơn Bốn quả
 Ngợi khen lành thay, hương hoa vui cúng dường
 Chư Thiên ba cõi, chúng kim cang phẫn nộ
 Nghe âm chú này, cúi mình đứng hầu giữ
 Phàm có mong cầu, không gì không toại nguyện
 Chưa thể đạt lý, chóng hộ nẻo Bồ đề*

(Tụng bốn chú linh nghiệm, thư phù, ấn cây thơm chạm chày, thí nghiệm trị trăm bệnh, hết thảy các việc...)

*Tụng chú vương ta như cỏ gặp mưa ngọt
 Đánh nhau, chiến bại, lại gặp đại tướng đến
 Kể mồ côi trên đường gặp cha mẹ
 Mù lòa già bệnh gặp được thầy Kỳ Bà
 Thầy tụng niệm chú không được sanh ngờ lo
 Thần vương kính tuân sai sử, tùy người dùng
 Cõi trời, người, Tu-la, Địa ngục, quỷ
 Tai nghe âm chú thấy được giải thoát cả
 Tâm ác trì niệm còn được quả thù thắng
 Tinh nghiêm, chuyên chú, tâm miệng cùng tương ứng
 Ngoài ra công năng không bằng sức già-đà
 Thiện nam, tín nữ, trì niệm được lợi ích
 Viết chú này trên lụa, giấy, lá Bối-đa
 Lưới báu, áo thêu, vòng hoa trên tráp báu
 Theo sở nghi, chư Thiên Long thần hộ vệ
 Lọng báu che đầu, cổ Phật ngồi an nhiên
 Nếu một bụi trần rơi trên vật chú nguyện
 Gió thổi bụi kia rơi trên thân chúng sanh
 Phước báu đạt được tựa như cát sông Hằng
 Thêu hoạ danh tượng trừ khử ngục A-tỳ
 Giấy hoa, gỗ chiên đàn, Kim cang khéo léo
 Chăm giữ chày báu, chày tượng giữa đàn tràng
 Hương hoa, đèn nến, cây trái dâng ăn uống
 Cúng dường Thích ca, đức Đại Thần Phẫn Nộ
 Nước hương trộn bùn tô đắp tượng từ bi
 Trăm món trang nghiêm đồ đẹp an chày tượng
 Kính thành kết ấn, bất động mười vạn biến
 Chày lay, nước vọt, lúc ấy mới chứng rõ
 Chày tượng phóng quang, ngôn ngữ và thân biến
 Đại giác từ tôn, tả tâm hóa hiện*

Điềm lành vạn mối, tâm sanh thật hoan hỷ
Quả nương nguyện lực, lại tụng ba mươi vạn
Thần vương linh cảm, trì tụng được pháp ngữ
Bày một cái chậu chứa đầy nước trong sạch
Tụng bí chương ta, ngày đêm không dứt tiếng
Nước vọt, chày động, chứng thần thông quang minh
Đi đứng, nằm ngồi, tâm miệng thường trì tụng
Tam muội quả chín, thông đạt dụng thần giao
Đền miếu đi qua, thần thánh đều cung phụng
Đi theo không rời, không dám trái tôn lệnh
Bốn trăm bốn bệnh và các quái yêu tinh
Độc trùng âm ỉ hại mạng chúng sanh khác
Nghịch xua hại người sanh nhiều bệnh oan trái
Chữ đở, chú mật, vĩnh viễn trừ lành hẳn
Sư tụng niệm chú, kính thành gia trì nước
Chữ đở, ấn vương, bốn mươi hai đạo mật
Cắt, xếp gấp, dán, đeo giữ ở trên thân
Vò lại thành viên, đến miệng trừ trăm bệnh
Không người viết chép, ấn báu, phù linh ứng
Gỗ thơm chạm trổ, thấm ấn cát trên giấy
Cắt xếp, vò viên như trên thật linh nghiệm
Hoá Phật Đảnh Quang phóng hào quang sáng rõ
Trước đề quá khứ, hiện tại và vị lai
Chư Phật cùng âm, tuyên nói căn bốn chú
Thành đạo Niết Bàn, nhất định nói chú này
Tứ sanh hữu tình, Trời rồng, sáu bộ tụng
Nam nữ tịnh tín chuyên tâm đọc mật chú
Muốn cầu quả Phật, các việc thế gian thành
Như lai tát đoả từ bi sanh thương xót
Phóng quang rung đất hiển dụng đại thần biến
Chú sư trong mộng hiện việc mình mong cầu
Đều nhiếp kết trước, hết thấy tổ vương chú
Vua chúa thời xưa, thái tử cùng đại thần
Thân tâm bệnh tật, trì niệm Phật linh ứng
Đều nhiếp mau trừ, nước vọt thuốc, quang hiện
Uống vào lành mạnh, trăm bệnh khó sanh khởi
Nhật, nguyệt xâm thực, mưa gió không đúng thời
Năm sao lệch hướng, bức bách chúng sanh khổ

Người tai, nước nạn, mất mùa, giặc cướp dậy
 Vua tôi thất thố, năm đường đều nhiếp vào
 Ngược nhìn hư không, định kỳ khởi tụng chú
 Giữ nước an ổn, trọn không khởi tai họa
 Ngụy, Chu, Đường, Vũ hủy diệt Phật Pháp Tăng
 Không cho xuất gia tu hành tổ chơn tánh
 Bức bách Tăng Ni hoàn tục, lao dịch nặng
 Hủy diệt tông thừa, quyết vào ngục A-tỳ
 Chỉ tụng bảo ngọc, kết ấn nhiếp như trước
 Tỳ kheo khổ nạn, chuyển đổi cùng chỗ vua ác
 Kia tự hối trách, tâm sám hối quy y
 Tháp miếu như cũ, Tinh xá, Già lam dựng
 Vàng bạc đồng sắt, triện hương, tượng hình rồng
 Bình chậu nước đầy, đặt tượng vào trong nước
 Rồng Ta Kiệt La, thủ ấn đều nhiếp cả
 Nước vọt, tượng lay, không trung rền sấm sét
 Mâu ni lửa hóa Phật Đại Quyền Thần vương
 Ba lần xưng danh hiệu, tụng Phật Thế Tôn
 Cam vũ mưa to rưới khắp cõi Diêm Phù
 Mưa lâu hại vật, sấm dừng trời quang tạnh
 Voi ngựa lừa trâu, cầm thú khó điều phục
 Thời khí bệnh tật, chỉ uống nước thần chú
 Rắn, chuột, trùng độc tổn hại các giống vật
 Nước rải nền nhà, tự nhiên hết dấu vết
 Cấm chế vốn có mỗi mỗi nói không hết
 Ân cần, tử tế mời xem trong chánh kinh
 Siêu phạm nhập Thánh đều là tự tâm người
 Không đạt Chơn như, luống uống dụng tâm sai
 Dạ xoa, ác quỷ, sơn tinh và địa linh
 Thủy phủ, hang núi, cây đá hết thấy miếu
 Tà ma vọng lượng, ở lâu chốn nhân gian
 Xâm phạm nước nhà, đều nhiếp trừ xua đuổi
 Tầm vàng, rắn, trùng, đầu lâu, bọ vàng bạc
 Rết, ỉnh ương, hết thấy các thần trùng độc
 Bỏ vào trong thức ăn giết hại mạng người
 Ấn báu, vân phù đeo thân không bị hại
 Loài súc sanh, mặt người lòng lang dạ thú
 Ngày tháng, năm sanh, tên họ đều biết rõ

Chu-sa viết tên, lòng chân đạp đất chắc
 Tay lớn đều nhiếp, hối trách đầu mặt lễ
 Tâm trí chậm lụt, không hiểu biết, phân biệt
 Muốn cầu trí tuệ, đều thuộc dụng Già-đà
 Uống nuốt chú ấn, lặng lẽ được biện tài
 Tổng trì đa văn, học rộng thấy rõ ráo
 Bàn cùng thọ khổ, tụng niệm được phú quý
 Sống lâu, không chết, Giới, Định cùng Bồ-đề
 Ân thí chúng sanh, đời sau đại phú quý
 Học tập thần đan, vàng ròng tử ma tốt
 Thân hình phần đoạn, thần thông luôn tự tại
 Như chim bay hư không, qua lại không ngại
 Trên đỉnh phát lửa, dưới chân tuôn nước lớn
 Biến đổi tự tại, Thánh phàm khó lường biết
 Núi cấm, trước tượng, tụng niệm, làm như trước
 Chỗ ở thiếu nước, đào giếng nước thơm ngọt
 Chúng sanh tật bệnh, tức thời được tiêu tan
 Con cái hiếm muộn đều nhiếp thuộc bí chú
 Trăm bệnh phụ nữ, quái thai mang lâu năm
 Tổ tông bị họa, con cháu sống hiếu nghĩa
 Quỷ quái, yêu ma, chú ấn liền an ổn
 Mệt nhiễm thầy ma, quỷ tà mộng giao cảm
 Mũi miệng tứ chi, cự phú đi nhật báu
 Nếu gặp kiện tụng, tù giam liền được khỏi
 Lâm trận giao chiến, giặc thù tự nhiên tan
 Mong cầu Phật địa không gì không thành tựu
 Phật diệt, hàng phục Thiên-ma và Xiển-đề
 Hết thấy việc đời, thấy không gì không toại
 Bảo vương, mật ngữ, phóng quang Như lai nói
 Thường, Lạc, Ngã, Tịnh trời buộc ý tâm vượn
 Sở nguyện không thành, thiện thệ đều nói dối
 Lời chân, lời thật, Như-lai không nói dối
 A-nậu-đa-la-tam-miệu tam Bồ-đề
 Già đà linh nghiệm, chư Phật, Bồ tát nói
 Thịnh văn, Thiên tiên bày ấn, phù, họa, tượng
 Đại nguyện thưở xưa, sức tinh tấn thiên na
 Ngoại đạo, Phạm chí thông minh như tối tăm
 Chày báu Thần vương, làm sao dám tự hỏi

Hóa Phật trên danh tuyên thuyết lời thần chú
 Phần nộ vọt thân, tám tay cầm giữ vật
 Rộng phóng vô lượng trăm ngàn ánh sáng báu
 Hóa Phật đánh quang cũng phóng tướng đại nhưn
 Chấp tay yên ngời, miệng phóng vô lượng quang
 Soi sáng lẫn nhau, hoại tan nạn huyễn thuật
 Tiêu diệt vết nhơ, điều phục quỷ Loa Kế
 Chư Thiên ba cõi, Tứ vương, Đạo lợi thủy
 Lục đạo Tu-la, chúng Phạm vương trụ thế
 Phạm vương cung kính, đại chúng quỳ gối lạy
 Tuyên thuyết thần thông, âm mật chú viên mãn
 Lúc ấy Thần vương, Hóa Phật đánh quang nói
 Sức thần thông viên mãn rộng lớn khắp nơi
 Chúng Trời người nghe pháp hiểu biết chơn chánh
 Được pháp nhãn tịnh, thấy chứng được Tam-muội
 Đất diu Loa Kế, trước khiến hai bộ về
 Trước sau vây quanh cùng đến chỗ Niết-bàn
 Hoá Phật Thần Vương trải khắp mười phương cõi
 Hoá Phật nói Pháp lợi giúp chủ chúng sanh
 Đại Quyền Thần Vương tuyên dụ bốn chúng nghe
 Đi đến Phật ta tuyên nói âm thần chú
 Cung ma thành hào đều nghiêng đổ không còn
 Mùi hôi bốc lên hóa thành quả Ưu-bát
 Căn bản trí Phật thị hiện trăm ngàn ức
 Thường trụ bất diệt, Phật trụ, Phật diệt đi
 Chúng sanh kỳ đảo, lập giữ thế nguyện lớn
 Chỗ ngời an dưỡng, thân hình pháp huyễn hóa
 Giữ vững Tỳ-kheo ngời đứng tháp Đa Bảo
 Tịnh nghiêm, liền chứng đức Thích-Ca Mâu-Ni.
 Thế nguyện sai khiến, vâng giúp người trì chú
 Chúng sáu thần thông vào cửa đại giải thoát
 Thần vương phát thế sợ người sanh nghi kỵ
 Những mong Như-lai soi xét cõi chân thật
 Vì làm chứng minh, phá nghi ngờ chúng sanh
 Không ôm nghi sợ, lại khởi lên Lôi âm
 Lúc ấy, Như-lai tụy vào bát Niết-bàn
 Ta trái thị hiện trăm ngàn ánh sáng báu
 Chư Phật mười phương phóng quang tưới mình vàng

Bồ-tát, Thịnh văn, bốn chúng sanh hiếm lạ
Loa Kế ngã mạn, quần thân cùng quyến thuộc
Đồng sanh tán thán, trong lòng thật hoan hỷ
Đạo nhân soi suốt, thấu lý chơn như không
Hằng sa nước Phật, vị Đẳng giác, Diệu giác
Hóa Phật đánh quang, vui vẻ mỉm miệng cười
Chỉ bảo Thân Vương, đại chúng nghe lời dạy
Căn bản trí Phật Thích-ca Mâu-ni-đà
Chiếu soi hàng phục quỷ Loa Kế tạo nghiệp
Hoá Phật tuyên thuyết, căn bản trí Phật diệt
Loa Kế bạo ngược, tâm trái lực sĩ hiện
Trời người kinh nghi, thu nhiếp Thiên ma về
Thay Phật hành sự, Chơn Như từ bi hiện
Thiên ma chấp tay, đoái trông Trí Phật lễ
Thần thuộc, bộ chúng, duyên chín sẽ thọ ký
Trong hội, thiện tín đều phát lòng Bồ-đề
Trọn không thoái chuyển, giữ thệ nguyện kiên cố
Như Lai phóng quang, duỗi tay xoa đảnh Loa
Lành thay! Khéo học, bỏ tà về nẻo chánh
Nhận được thọ ký, lãnh ngộ tánh Chơn như
Sửa cũ đổi mới, sức tinh tấn mạnh mẽ
(Vua Loa Kế được nhận thọ ký
Tên là Thanh Tịnh Quang Minh Phật).
Phạm Vương được ký, đồng đến thiện tri thức
Sáu mươi ức kiếp, tu các vị Bồ-tát
Rộng khắp mười phương cúng dường Hằng sa Phật
Nhiều kiếp tu hành chứng nhập vị Như-lai
Loa Kế chứng thành Phật Thanh Tịnh Quang Minh
Điều Ngự Trượng Phu, mười hiệu đều đầy đủ
Phật thọ hai vạn, Trời người nghe pháp âm
Rộng tuyên lưu bố, nên dùng thân loại tạp
Thị hiện hai thừa, Thịnh văn, Duyên giác
Liên hiện thân Phật, Nhất thừa nẻo chí lý
Thai, noãn, thấp, hóa, trên đến Bồ-tát thừa
Xuẩn động, hàm linh đều nghe tiếng Quang Minh
Chứng đắc Sơ quả cho đến vị Bích Chi
Viễn hành, Pháp Vân, mười Địa trụ đầy tâm
Thành tựu quả Phật Vô Thượng đại Bồ-đề

Chánh, Tượng, Mạt pháp, Phật thọ hai vạn tuổi
 Quang Minh Như-lai nhập định Tịch diệt rồi
 Kế thọ cho một vị Bồ-tát nối tiếp
 Hôm nay Quán thân, quyến thuộc cùng theo về
 Lần lượt chứng được thể Quang Minh Như-lai
 Cõi nước Phật kia đều gọi cõi Vô cấu
 Thiên, Long, Bát Bộ, bốn chúng thấy quy y
 Điều Phật Thanh Tịnh Quang Minh nói hôm nay
 Trọn không sai khác, đồng trụ cõi Vô cấu
 Thế giới Vô cấu, Bồ-tát, chúng hai thừa
 Tám bộ uy linh, bốn chúng nghe pháp âm
 Như-lai Quang Minh cùng hoá Phật nay nói
 Đại mãn thân chú, bốn mươi hai Thánh đạo
 Thanh Tịnh Như lai duyên mãn, Niết-bàn rồi
 Lửa trí tam muội đốt thân, thu xá lợi
 Xây dựng tháp báu cao đến chốn Phạm Thiên
 Trời người, bốn chúng cúng dường làm chỗ phước
 Lúc ấy Loa Kế cùng các loài đồng đến
 Mong được Hoá Phật, thọ ký quả Bồ-đề
 Vô cùng hoan hỷ liền được vô lượng thừa
 Trong một thời gian khởi làm Phật sự lớn
 Đại Quyền Thân vương lắng nghe Hóa Phật nói
 Trong lòng hớn hở, vui vẻ tán thán lễ.
 Nói cùng tịnh chúng, Loa Kế những thượng nhơn
 Sở cảm nghiệp xưa, được vui lợi lành lớn
 Thần Vương lại nói, Phật Bổn Sư Thích Ca
 Thị hiện nhập diệt, thương người, đời mạt pháp
 Hữu tình hàm thức mất rồi lợi công đức
 Điều phục Loa Kế, Như-lai Hữu Lao hiện
 Ta nay đầu mặt thân tướng hiện uy nghi
 Căn bản trí Phật, tỏ tâm hoá hiện ra
 Đại Mãn thân chú, Hoá Phật danh quang nói
 Tụng nghi thức chú pháp tạo nên công đức
 (Nghi thức kết ấn của Bản Thể Thần vương)
 Đầu nhiếp ấn báu, ngón vô danh phải, trái
 Cong hướng lòng tay, hai ngón cùng nương dựng
 Ngón giữa, trái trên, phải dưới cùng vịn đầu ngón
 Đầu ngón dựng thẳng, ngón cái cuối lóng giữa

Thủ ấn thêm chú, việc sở hữu thể gian
Người ác, tà ma đều hướng chú sư lễ
Bỏ tâm nghịch ác, tuân lệnh nghe sai khiến
Không dám trái nghịch, sức thệ nguyện kiên cố
Bảo ấn Cấm sơn, tay phải vô danh cong
Bốn ngón bằng thẳng, tiến thối mỗi bảy bộ
Một chú, một ấn, phải, trái, trên dưới nhìn
Buông chú ấn này, tự nhiên ác tâm dừng
Bảo ấn Vô lời, bão, mưa đá, sấm, sét
Muta to kéo dài, ngón giữa, vô danh, út
Đầu ngón dựng thẳng, ngón cái xoáy lòng giữa
Tay trái ấn chú, mây tan, nhật quang hiện
Bảo ấn dứt bệnh. Tay phải mở trang nghiêm
Ngón giữa đầu ngón, cong hướng lòng bàn tay
Ba ngón đều thẳng, muôn thứ bệnh thảy không
Một chú, một ấn, một trăm lễ tám biến
Bảo ấn Ngũ lộ, ngón vô danh trái phải
Cong vào lòng tay, tám ngón đều đứng thẳng
Người sống vừa chết, phóng ấn ở trên tim
Cao tiếng tụng chú, hồn phách trở lại xác
Người ác, quỷ thần muốn phạm chủ trì chú
Ra vào không tốt, theo bắt, bỏ trốn mất
Ngày đêm cướp bóc loại trâu ngựa heo dê
Chim bay thú chạy, tình thức không xả bỏ
Thần vương chỉ dạy chúng hội thiện tri thức
Năm đại bảo ấn, tín thọ phụng hành rồi
Bốn cái ấn chính, bốn mươi hai đạo bí
Truyền dạy mật pháp, dần dà khiến lưu thông
Đại Quyên riêng hóa, Thứ vương Phần Nộ hiện
Tới lui uy nghi, cùng bốn vốn không khác
Bổn thể Thần vương, lặng yên trụ vào định
Cầm vật không động, từ đây giữ dáng tượng
(Bổn thể Thần vương hóa hiện Thứ vương
Bổn thể Thần vương từ hư không đến)
Kế hai Thần vương nương không bổn thể đến
Tay cầm giấy trắng bối đa hơn vài trượng
Keo, cá, phèn, phấn, các loại màu sắc tụ
Nâng bút vừa động, tượng uy nghiêm không khác

Kế hai Thần vương đến nhiều quanh kim quan
 Than khóc làm lễ, thưa cùng Trí Phật biết
 Loa Kế giết hại, bốn Phật về cõi chơn
 Tả tâm hóa hiện, bản thể Thần vương ra
 Bản thể Thần vương, điều phục Loa Kế hàng
 Hóa Phân thân ta, Tiểu vương trải mặt thế
 Thần thông biến hoá, chỉ mong Như-lai biết
 Phóng quang ấn chứng, dấu ghi ở cõi phàm
 Tiếp Hóa Thần vương, đi quanh Thần vương lễ
 Thưa rằng Thánh giả ! Đại Thánh hóa tôi ra
 Thi thiết cùng chúng, dùng giả bảo tồn chơn
 Nguyễn vua phóng quang soi xét lời chân thật
 Như-lai tịch định, hào quang trong quan phóng ra
 Bốn thể Thần vương, trăm báu sáng rực rỡ
 Hai đạo bảo quang rót trên danh Hóa vương
 Chư Phật ấn chứng, lưu truyền nơi cõi phàm

(Như-lai tịch định phóng quang, bản thể Thần vương phóng quang rót trên danh Hóa vương)

Hóa vương tức thời tay mặt nâng bút lên
 Thánh tượng đoan nghiêm ba đầu cùng tám tay
 Chín mắt lấp lánh, giữ phép đều đầy đủ
 Đánh Quang Như-lai chấp tay đoan nghiêm thuật
 (Thứ vương vẽ tám tay, tướng nghi, bảo ấn linh phù)
 Trái đạp đá báu, ấn phải nhón chân đứng
 Tám rồng quán tay, hết thấy thân biến lạ
 Mỗi mỗi đều không khác Bốn thể Thần vương
 Đại chúng chiêm ngưỡng, tức thời quang minh tỏa
 Lá bối họa vẽ, trí công đúc túc mệnh
 Ấn trí, gỗ thơm, khắc một tác tám phân
 Triện văn sâu thẳng rõ ràng, chu mài nhuyễn
 In trên lụa trắng, trọn không mắc tai họa
 Trí ấn túc mệnh in rồi, uống nước xong
 Liền được tam muội, phần đoan chứng biến dịch
 Phàm phu thể huyễn, khó chứng môn Tổng trì
 Việc làm xấu xa, mau chứng tâm tịnh diệu
 Công năng túc mệnh cảm được quả hiện đời
 Trong lòng tay chân, hiện tháp báu như ý
 Chưa chứng Tối thượng, sớm được trí biện tài

Tâm mắt mình mãn, các pháp tự nhiên thành
 Thứ hai ấn tự tại ẩn giấu không thấy
 Dùng gỗ thơm một tác bảy phân khắc thành
 Triện tròn như thế, phương pháp đồng như trước
 Vô vi vắng lặng, khá phỏng luận Như-lai
 Ấn tam hiển không tự tại vô ngại
 Gỗ thơm một tác năm phân, kích như thế
 Vẽ ấn chú trong búi tóc, khắp thân thể
 Chu du cõi trần mới ngộ hạnh Bồ-đề
 Ấn mật chú thân khí giao hợp tự tại
 Một tác hai phân, sâu thẳng, văn triện rõ
 Ấn tâm thối chu, nhân, phi nhân cung kính
 Không thể đạt không, tự tỉnh khó suy luận
 Thứ vương đã vẽ bốn đại bảo ấn rồi
 Khá cùng chúng hội vẽ hết bốn mươi hai
 Linh văn Phạm Kinh thành nhiều trên lá bối
 Mỗi mỗi rõ ràng không lìa thể chữ Phạm
 Tiếp, Hoá Thần vương đã vẽ ấn phù rồi
 Đại chúng thương vui, thứ vương chấp tay lễ
 Khải bạch bốn thể Thần vương hoá tôi biết
 Cùng với đại chúng, nghe tôi nói đích thực
 Đời ác ngũ trước, dâm dục là căn bản
 Sinh tạng, thực tạng trong bụng tạo sinh lý
 Tóc lông móng răng nước mắt, mũi, máu huyết
 Gân cốt, tử não đều là vật tanh hôi
 Gió giữ nhật nguyệt, xoay chuyển làm ngày đêm
 Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đóng ở góc vuông
 La Hầu, Kế Đô, Nguyệt bệ, ba sao chuyển
 Bốn Đẩu chia cõi, bảy sao quanh Bắc đẩu
 Hai mươi tám viên tướng, Giác, Cang đứng đầu
 Tròn khuyết biến lạ, chủ họa phúc nhân gian
 Thiên, Cang, Hà, Khôi, Tử Khí chiếu người tốt
 Một Tứ thiên hạ, Đế Thích làm chủ tế
 Ngàn cõi lớn do căn bản Phật trí hoá
 Trăm ức Nhật, Nguyệt Ngũ Tinh cùng các sao
 Chủ trì phương góc, họa phúc, khí hậu thủy
 Nghịch cảnh chúng sanh đều là người tự tu
 Mật pháp, người lành phải từ loại ác đảng

Mạng ngấn, thọ đoản, bỏ cửa từ của ta
 Phát tâm xiển đề, tổn hại ý Bí-sô
 Chú, ấn khấn thiết y như Phật tại thế
 Đại Quyển Phẫn Nộ bảo cho Hóa vương biết
 Lành thay ! Đại bi, ông hay làm việc này
 Khấp cả chúng sanh đều thấm nhuần ân huệ
 Nguyên lực đại hạnh, chúng sanh được lợi ích
 (Bản thể Thần vương tán thán Thứ vương)
 Tiếp, hai Thần vương, việc làm đã làm xong
 Linh phù, ấn báu, đối chúng tự phó chúc
 Loa Kế hết sức truyền Phạm kinh, Linh văn
 Người thành uy Phật, sức bốn như Thần vương
 Sức căn từ thiện, sức đại chúng Hiền Thánh
 Sức uy thần chư Phật Bồ-tát gia bị
 Nhiều kiếp chuyên tâm trì tụng, rộng lưu bố
 Chớ khiến mặt pháp chúng sanh gặp thống khổ
 Thứ vương cáo thị, Như-lai Đảnh quang nói
 Đại mãn chú vương, ngón tay khởi kết ấn
 Năm loại bảo ấn, bày bốn mươi hai Đạo
 Mỗi còn thần dụng, ngăn cấm do ý người
 Công năng bản chú nói ra không thể hết
 Gia trì tinh nghiêm, sai bảo các thần lạ
 Nước vọt, sóng dậy, chày báu chuyển bay ngang
 Tượng nghi phát sáng, thật sự kính vâng lời
 Trong mộng thiền định tận thấy đức Thích-Ca
 Pháp, Báo, Hoá thân, tượng Đại Quyển Thần vương
 Diệu âm vỗ về, phàm có việc cầu xin
 Thần khí giao hợp, pháp vật năm sắc ẩn
 (Kế hai Thần vương ẩn)
 Kế hai Hóa vương phóng đại quang minh hiện
 Bản thể Thần vương, ánh sáng từ đảnh phát
 Hai vua tưới nhau tan biến Hóa vương ẩn
 Bản thể Thần vương nâng tám báu như cũ
 Hóa vương ẩn rồi, Lục Sĩ Thần vương nói
 Đi đến chỗ hoá, Phẫn Nộ Minh vương ra
 Vẽ ta ba đầu tám tay và đè đá
 Tới lui uy nghi, ấn báu, linh phù mật (tròn sáng vô tướng)
 Thích-ca Trí Phật, tả tâm lực sĩ khởi

Đại Quyên hóa hiện, thứ vương từ không đến
Pháp giới hư không, vô lượng các Như-lai
Đều từ tâm ấn Tỳ-lô-giá-na ra
Loa Kế khom mình chấp tay đầu mặt lễ
Mong chịu dất dầu nhiếp thọ về nẻo chánh
Ác niệm từ trước hôm nay đoạn trừ sạch
Biết Chơn như mình cùng Phật đồng một thể
Hóa Phật thọ ký, Loa Kế không ngờ lo
Thành tự chứng quả, ấm, lạnh tự mình biết
Một hàng Bộ chúng được thọ ký Bồ đề
Phật ta từ bi, chúng ma được lợi lành
Lực sĩ tuyên cáo, Bồ-tát Loa Kế nghe
Bí chương rộng truyền, thẳng đến vị Bất thoái
Đại chúng nghe pháp nhiều quanh Thần vương đứng
Thưa rằng: Đại Thánh ! Hôm nay mới “Thấy dấu”
Loa Kế bạch rằng: Như Lai thị tịch diệt
Tả hóa Thần vương, đánh quang Như-lai hiện
Phật ta nói chú, Lực sĩ nói nghĩa kinh
Giữ gìn, lưu bố không dám trái lệnh Phật
Loa Kế phát nguyện, Như Lai ấn chứng biết
Chúng sanh mạng pháp, Thiên ma, ngoại đạo đối
Phân thân đầy khắp, trăm ức Diêm-phù-đề
Quét trừ yêu quái, chúng sanh không mắc nạn
Lúc Đại Thần vương nói kinh chú này rồi
Tám tay khí trượng, đánh quang Như-lai hết
Ánh kim quang tía, dần dần gần kim thân
Thân tướng quang minh vào hết thể Như-lai
Minh không vui tịch, diệu hữu, chơn không hư
Ca Diếp lìa Phật, vào trú núi Kê Túc
Quán hạnh diên đảo, đồ đệ sớm hôm bàn
Át là Như-lai sớm chiều nhập diệt mất
(Trời buộc về không tịch, thị hiện xá lợi)
Trao ngàn xấp lụa bao bọc thân Thiên Thệ
Quan vàng quách bạc, không trung tự nhiên khởi
Thành Câu-ma-thi-la, bốn cửa đều chen chúc
Đầu đà cầm củi, lửa tam muội tự phát
Bốn vạn tám ngàn phân thân chơn xá lợi
Phân chia các cõi, tháp báu từ đây dựng

*Cõi trời, Long cung, trước chia làm hai phần
Di Lặc ra đời, Ca-Diếp đốt thân thể
Tín thọ phụng hành, nương kinh, tụng lưu thông
Chư Phật từ mẫu, tha thứ lỗi lầm con
Thệ nguyện bốn loài đồng chứng toà duy tâm
Chơn thật không lời, sửa cung sen tám thức
Nhiều đời che lấp mới gặp thuốc bổ hay
Đời nay may mắn, hiểu được, không tin tức
Quần sinh mê muội, thức tỉnh cầu xuất ly
Căn bốn tròn sáng, chốn ấy thường tự tại
Công đức niệm Phật lợi giúp trong pháp giới
Hai xứ Tình, Khí mười phương vô số loại
Tai nghe tiếng Phật, mau dứt ba nẻo ác
Đều xin gánh vác, nguyên lai vốn là vậy.*

